

Christian Langballe om selfie-gate

Skrevet af Christian Langballe

Onsdag, 11. december 2013 14:45 - Senest opdateret Torsdag, 12. december 2013 08:48



Jeg må sgu indrømme, at hvis jeg havde siddet ved siden af Obama og Cameron, så havde jeg nok også lige foreslået et selfie - sådan for at kunne sige, at man havde været der. Billedet, som går verden rundt, er faldet mange for brystet. Den slags selvfede eskapader kan man sandelig ikke tillade sig at skeje ud i til en begravelse. Nu skal det jo lige påpeges, at det faktisk ikke var en begravelse, men en festlig mindehøjtidelighed, hvor en vigtig mand, som i den grad har stået for tolerance og tilgivelse, skulle mindes.

Derfor kan man måske holde lidt igen med forargelsen. Mon ikke Nelson Mandela selv ville være hoppet med på en selfie med Helle T, hvis han havde siddet på tribunen? I følge mediernes den seneste tid, så var han vist lidt af en womanizer. Og efter billederne at dømme må vores (irriterende og måske talentløse) flotte blonde statsminister siges at være velbevandret udi flirtens domæne. Michelle Obama ser i hvert fald ikke ud til at synes særligt godt om, at Barack tydeligt lader sig påvirke af den høje vikingedronnings charmerende væsen.

John Stewart fra The Daily Show fremhævede en anden interessant "skandale" fra Mandelas mindehøjtidelighed. Det er åbenbart faldet amerikanerne for brystet, at Obama TILLOD sig at

Christian Langballe om selfie-gate

Skrevet af Christian Langballe

Onsdag, 11. december 2013 14:45 - Senest opdateret Torsdag, 12. december 2013 08:48

give hånd til Raul Castro (fra Cuba ya'know). En præsident der tillader sig almindelig høflighed med ÆRKEFJENDEN!?! Fy føj for en funky fadæse. Nu har Cuba vel reelt set ikke været en reel trussel siden Kennedy tvang russerne til at vende om, så måske er det på tide, at amerikanerne tager Mandelas eksempel til efterfølgelse og begynder at være bare en smule mere tolerante? Måske endda forsonlige? Tænk sig hvis Raul Castro havde et mere moderat syn på verden og faktisk havde glædet sig til at trykke Obama på næven? Måske drømte han også om et Selfie med Barack, Helle T og D-Cam? Verden kunne måske blive et bedre sted, hvis man fulgte Mandelas eksempel.

Christian Langballe

Billedet er taget af ROBERTO SCHMIDT/AFP

{comments on}